

Min version af Vejle

Vers 1.

De går 10 skridt foran, og jeg går 2 tilbage.
Nogen gange skal man se det forfra, for at se at
livet ikke er lut' og lagkage.
Den røde siger stop
Ja den røde siger nok.
Til selvfedmens fedme.

Vers 2

Og jeg har ikke en krone på lommen..
Jeg har huller hvor der skulle være lommer.
Som en gammel fodboldspiller, ville have sagt.
Der her er sku en "ommer".

Men hvis jeg fandt en mønt på min vej, ville jeg
passe så frygteligt på dig.
Det er sådan man gør, fra det Vejle hvor jeg
kommer.
Hvis jeg fandt en mønt på min vej, ville jeg også
del med dig
Det er sådan vi gør fra det vejle hvor fra vi
kommer.

Omkvæd

For det er mit Vejle, det er min by.
Her vil jeg leve, her vil jeg dø.
Her sat jeg mine spæde spor, der nu er blevet til
en spurt.

Og gid fanden bage tag' mig,
Og hin' gud hvis hun vil.
For vi er en voksen by uden krykker
Så tag nu og ryk jer.

Og i må komme med, hvis i vil se min indre
version af Vejle.
Men pas på, mine damer og herre for det her kan
godt blive farligt, for det handler om passion, det
her er min version..
Af Vejle

Vers 3.

Og så er der den der snus fornuft.
Den har en mærkelig duft.
Og ser du, vi er omdiaget, transløkeret
transformeret i vores hoved.

Men hvis vi fandt en ven på vores vej,
Ville vi passe så godt på dig.
Det er sådan vi gør fra det Vejle hvor fra vi
kommer.

Ja hvis vi fandt en ven på vores vej,
ville vi passe så godt på dig.
Det er sådan vi gør i det Vejle hvor fra jeg
kommer.

Omkvæd

C-stykke

Hvor de voksne og de unge og de voksne synger!
I am the gratest
I am amazing
I am the gratest
I am amazing

Vers 4.

De bliver ved med at gå der foran.
Men vi er efterhånden mange der bliver her
tilbage.
Dufter lidt mere til kaffen.
Og smager lidt mere på kagen

:Hvis jeg lavede lidt kunst på min vej, har det
sikkert handlet om dig.
Og det Vejle hvorfra jeg kommer.

Omkvæd